

ROLHOCKEY OOK VOOR MEISJES



Het was op zondag 6 september jl. heel gezellig in de Struijck want daar was een rolhockey dag voor de jeugd en er deed zelfs een meisje mee die niet voor de jongens onder deed. Ze hield zelfs een aantal keren de bal uit het doel wat zij met veel elan verdedigde. Bijzonder van deze dag was dat er Vaders en Zonen meededen en Opa's met Kleinzonen. Bij sommige is het al de derde generatie die voor deze sport hebben gekozen. Denk daarbij aan de familie Veerman en Konijn.

Op de foto's zie je dat er bij het rolhockey perspectief is want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Zin om ook te leren hockeyen kijk op de volgend pagina voor informatie.

